

Kleding Pelkmans gaat op zoek naar 50 jaar 'anekdotische plastrons'.

2014 wordt een bijzonder jaar voor Kleding Pelkmans. Samen met hun klanten vieren ze dan hun 50-jarige jubileum met een bijzondere actie. Mode moet je zien, mode moet je voelen, mode moet je passen. Dat is al sinds 1964 de leuze van Kleding Pelkmans. Maar mode moet je ook beleven. Daarom gaan ze als voorbereiding op het feestjaar, op zoek naar 'plastrons' die in de afgelopen 50 jaar hun toonbank gepasseerd zijn, waar een bijzonder verhaal aan kleeft. Om 50 jaar Kleding Pelkmans te doen herleven gaan ze ook op zoek naar andere verhalen waar Kleding Pelkmans een rol in speelt. Al deze herinneringen worden tijdens hun feestjaar tentoon gesteld in de winkel.

De plezierigste anekdotes

Hun 50-jarige bestaan, dat kon Kleding Pelkmans niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom organiseert Kleding Pelkmans een originele wedstrijd. Tot het einde van het jaar gaat Kleding Pelkmans op zoek naar oude dassen voor een tentoonstelling die geopend wordt bij de start van het feestjaar in februari 2014. Kleurrijke, frivole of andere opvallende exemplaren die nog in de kast hangen kan je binnenbrengen in ruil voor een paar sokken (max. 2paar/klant). Ook kan je een bijzonder verhaal over kleding die je ooit bij hen kocht schrijven. Viel je met je trouwkostuum in het water, zat je met je das tussen de deuren van de bus, belandde je splinternieuwe broek tussen de ketting van je fiets of was je op een feestje waar die BV precies hetzelfde kledde als jij droeg? Zet je leukste verhaal op papier en breng het binnen. De drie beste verhalen worden beloond met kledingcheque van 150, 100 en 50 euro.

Mijn verhaal

Zaakvoerder Johan Pelkmans geeft zelf een voorbeeld: "In 1962 had mijn moeder een kruidenierswinkel en legde mijn vader de fundamenten van Kleding Pelkmans met een winkel in werkkleding, handdoeken en ondergoed die hij van deur-tot-deur verkocht. De eerste stap naar bovenkleding gebeurde door het inrichten van de voorste kamer waar overjassen ('pardessus') verkocht werden. Meteen na de opening kwam mijn bevriende buurjongen en zijn moeder naar de winkel. Mijn vriend had niet veel zin om te passen en begon te wenen. Zijn moeder schakelde mij mee in om hem te overtuigen en vroeg me: 'Johan, zou jij niet graag zo'n jas hebben?' Waarop ik vastberaden antwoordde: 'Zo'n lelijke jas moet ik zeker niet hebben'.. Mijn vriend ging naar huis, zonder jas, mijn vader zag zijn eerste verkoop uit zijn handen glippen. Vervolgens kreeg ik van mijn vader de eerste lessen in verkoop, die ik nu nog steeds vanbuiten ken."

Bijna 50 jaar Mode “zien, voelen, passen.”

Kleding Pelkmans bestaat bijna een halve eeuw. Toch zijn ze erin geslaagd steeds met hun klanten en de nieuwste trends mee te evolueren. Al die jaren staat de kledingwinkel garant voor hedendaagse mode en een persoonlijke aanpak. De collectie omvat een ruim assortiment aan hedendaagse merken voor zowel vrouwen als mannen. De betere merken aan betaalbare prijzen, daar staat Kleding Pelkmans voor. De focus ligt op een persoonlijke service: zo kan je er beroep doen op de gratis retouche-service en wordt je er begeleidt in je zoektocht naar de perfecte outfit.

Open: dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur, maandag gesloten

Kleding Pelkmans
Grote Baan 27
2380 Ravels
Tel. 014 65 52 65

info over Kleding Pelkmans en hun originele actie vind je op www.kledingpelkmans.be.